

SKIRÖNYCKELN

BYGDEBLAD FÖR SKIRÖ SOCKENS BYGDEFÖRENING NR 1 2020



SKIRÖ SMÅLANDS TRÄDGÅRD

SSBF:s styrelse 2020

Ordförande

Fred Nordberg 0702-457219

Sekreterare

Lena Åhrén 0383-462025

Kassör

Gunilla Nordberg 0702-127925

Ledamöter

Elisabeth Dahn 0703-052219

Hillevi Stenberg Legfors 0703-846055

Sonny Svensson 0763-377798

Gunnar Uppman 0707-165598

Per-Inge Lindqvist 0708-153910

Ersättare

Daniel Karelid 0736-535367

Viktor Sommansson 0723-372012

Revisorer

Solvieg Forsmyr 0702-446345

Anita Karlsson 0703-120741

Ersättare

Jörgen Fredriksson 0705-672116

Valberedning

Stefan Ek 0703-442308

Stefan Haraldsson 0702-647169

Ellen Karlsson 0763-141286

Besök Skirös hemsida:

www.skiro.se

Webansvarig: Anna Stenflo

anna@stenflo.se

Redaktör & layout: Gunilla Nordberg

Tryck: ÅkessonBerg

SKIRÖNYCKELN kan du läsa digitalt även tidigare nummer, gå in på

www.skiro.se

där hittar du även SSBF:s styrelses protokoll.

Redaktionens ruta

I detta nummer läser du om

- * Åse i Björkäng
- * Eric Sventenius från Björkäng
- * Vad som händer eller inte i Skirö
- * Angelägenheter på anslagstavlan

*Med önskan om en
fin vår trots all
oro omkring oss!*

Gunilla



Manusstopp Utkommer

1 mars	10 mars
1 juni	10 juni
1 september	10 september
1 december	10 december

Medlemsavgiften i SSBF är:

200:-/ enskild 300:-/ familj

Bg. nr: 5623-5930

Swish: 123 065 60 58

Omslagsbild: Björkäng

Foto: Gunilla Nordberg

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det gäller aktiviteter eller annan verksamhet inom bygdeföreningen? Var vänlig kontakta någon i styrelsen.

Material till Skirönyckeln lämnas på papper, usb eller via e-mail: frenillasbod@gmail.com

Lär känna våra bybor

I denna serie presenterar vi någon

som bor eller har bott i Skirö

Åse Aronsson Frööjd

bor i Björkäng och

har salong i hundkojan

Av Gunilla Nordberg



Solbjörg från lilla Leiknes långt uppe i Nordnorge beger sig ut på en resa till Sverige. Hennes väninna har fått jobb i Småland och tycker att Solbjörg skall med. Året är 1953 och resan slutar med att även hon får arbete på samma ställe, nämligen Hooks herrgård. De arbetar med olika sysslor, i köket och med städning. Rune Aronsson från Vrigstad och hans kompis kommer till Hook en dag när de är på väg till festplatsen Lunden, som senare kallas Gubbakulan. På vägen utanför Hooks herrgård går Solbjörg och hennes väninna iklädda snygga kappor. Ynglingarna bjuder med flickorna på dans. Det slutar med att Solbjörg och Rune blir ett par. De gifter sig och får fyra barn varav Åse är den yngsta i skaran. Åse som är frisör och numera bosatt i Skirö, fortsätter att berätta inlevelserikt om sitt liv medan jag sitter och lyssnar och blir friserad samtidigt. Hon berättar vidare att hon går grundskolan i Vrigstad och från sjuan blir det Hovgårdsskolan i Sävsjö.

Åse vill bli frisör, men SYO-konsumenten kommer med påtryckningar, eftersom hon har läshuvud, att hon skall utbildas till något statusyrke. Det blir distribution och kontor till att börja med på gymnasiet i Värnamo. Sedan känner hon ändå att hon längtar efter att få arbeta med sina händer. Hon får erbjudande om att bli lärling på en salong där hon hjälpt till under skoltiden, och utbildar sig sedan till frisör. "Jag är färdig nionde i nionde åttionio," säger hon med ett skratt. Åse jobbar några år i Värnamo på en salong. Sedan blir hon headhunted till Fransson och Nordh Byggnads AB i Stockaryd, med en förfrågan om att bygga upp en salong och ta hand om den och bli föreståndare. "Ja tack", svarar Åse. Så blir det och hon stannar där i ca tio år.

1997 får hon vara med om ett spännande projekt. Eftersom hon inte fått några biologiska barn, ville hon ta reda på om hon skulle kunna adoptera. Åse har alltid tyckt om människor och känt för att göra en insats för dem som har det svårt i livet. Hon kommer i kontakt med en organisation som kallas Litauenhjälpen och följer med till Klaipėda i Litauen där hon får träffa en barnhemsföreståndare. Där finns en liten flicka som heter Zigute. Flickan har läpp- käk- och gomspalt. Åse blir så berörd av flickans handikapp att hon reser hem till Sverige och börjar samla in pengar. Tidningar och radio får höra talas om detta och skriver om Åse och projektet. Det resulterar i en summa på 265 000 kronor. Zigute får sin operation i Malmö och det blir till och med pengar över, så Malmö Allmänna sjukhus tillsammans med Litauenhjälpen får möjlighet att bjuda hit läkare från Litauen, som får studera sådana operationer för att kunna fortsätta med det i sitt eget land.

Efter en tioårsperiod i Stockaryd flyttar Åse till Vrigstad och hittar en lokal vid torget där. Här trivs hon bra och här bygger hon upp en salong med namnet Åsaxen. Hon ställer även upp som familjehem och 2008 kommer Jonathan som hon fortfarande är vårdnadshavare för. 2010 går hon och hennes man skilda vägar. Forts. på sid 6 >

KALENDERN 2020



OBS! p.g.a. risken för spridning av

Coronavirus kommer förmodligen de flesta av aktiviteterna att ställas in. Men så här var det tänkt.

Mars

23/3 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö g:a affären kl. 15.50-16.00.

23/3 Grovsofhämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Njudung Energi 0383 -76 38 00.

24/3 Sophämtning i Skirö.

April

7/4 Sophämtning i Skirö.

13/4 Annandag Påsk kl 16 Ekumenisk Emmausvandring från Karintorp till Millebo.

13/4 kl 18 Ekumenisk Emmausmessa i Millebo Missionshus C Rudvall m fl.

20/4 Grovsofhämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Njudung Energi 0383-76 38 00.

21/4 Sophämtning i Skirö.

26/4 kl 11 Mässa i Skirögården C Rudvall, M Wallinder, P Claesson.

27/4 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö g:a affären kl. 15.50-16.00.

30/4 kl. 21.00 VALBORGSMÄSSOFIRANDE vid Skirö brygga.

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Sök i första hand information på nätet.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177.

Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser.

[Hitta snabbt: Information om arbete, skola och resor](#)

* Ring **113 13** om du inte kan hitta informationen på nätet.

* Ring **1177** endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

KALENDERN 2020



OBS!

Med reservation
för inställda
aktiviteter

Maj

Allt beror på Coronan... Vem vet?

Inte du, vem vet? Inte jag...

Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag

5/5 Sophämtning i Skirö.

19/5 Sophämtning i Skirö.

25/5 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö g:a affären kl. 15.50-16.00.

25/5 Grovsofhämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Njudung Energi 0383 -76 38 00.

31/5 kl 18 Gudstjänst i Skirö kyrka C Rudvall, M Wallinder

Nu har bastun en egen
Facebookgrupp

[bastumedbjörkävenutaniskirö](#)

Där ventileras tider och
vem som eldar m.m.



Pris: 30kr Betala gärna med
swish: 123 065 60 58

Minimum två personer.

Bokning: sms:a 070-212 79 25
eller skriv i FB-gruppen.

Smålands Trädgårds Bouleklubb

Måndagar

Boule träning

Mars-april i Vetlanda

kl. 16.00-18.00

Maj-sept i Skirö

kl. 17.00-19.00

Torsdagar

Boule Skytteträning

Maj-sept i Skirö

kl. 17.00

Lördagar

Boule träning

Maj-sept i Skirö

kl. 10.00-12.00





Här i den före detta
hundkojan har Åse sin
lilla salong **ÅSAXEN**



Björkäng som det såg ut på 1940-talet. Hit flyttade Erik Svensson med sina föräldrar och syskon 1920. Huset hade en gammal stomme och hade tidigare namnet Klockelund. Eriks bror Göte tog över huset när fadern dog 1948.

Livet går vidare och när hon sedan möter Daniel, som bor i Skirö, blommar kärleken igen för Åse. Men det känns lite för långt att hålla på och pendla till Vrigstad så hon bestämmer sig för att flytta till Skirö för gott. I många år hade Åse varit chef, haft anställda och elever och nu var hon lite trött på det. Hon får hyra en stol av Skiröfödda Emma Ek, som driver Salong Team i Vetlanda, och hon stortrivs. Tiden går och hon känner att hon vill syssla med något mer i livet innan det är försent. Hennes intresse för människor med behov av stöd och hjälp leder henne att börja läsa psykologi och ledarskapsutbildning. Det sistnämnda är hon färdig med och är nu mitt uppe i psykologistudierna. "Det är så intressant, hur människor fungerar ihop, attityder, hur fördomar föds, processer med mera. När man läser så här vid min ålder så har man ju även sin livserfarenhet med sig, säger Åse och jag hör hur hon verkligen gillar att studera detta.

"Du och Daniel är ju gifta nu," säger jag. Åse ler med hela ansiktet och säger att det blev en rolig överraskningsfest. När jag fyllde femtio, torsommaren 2018, hade vi bjudit hit släkt och vänner. Innan gästerna anlände hade vi avtalat med Anita Rudvall att viga oss i Skirö kyrka, med bara våra goda vänner Renitha och Bjarne Axelsson som bröllopsvittnen. Med stor förvåning tog gästerna sedan emot en brudklädd Åse med sin stilige brudgum, Daniel Fröjd. Inredning har hela tiden varit ett annat jättestort intresse och det är också något som kreativa Åse skulle vilja hålla på med. Huset där hon och Daniel bor har de byggt om och man förstår att Åse haft sitt finger med för det är så vackert iordninggjort och färgsatt. Trädgården har vackra blickfång med en anlagd damm och fina stilleben att vila ögonen på. I ena hörnet av trädgården står det lilla huset som tidigare ägare byggt för sin hund. Åse har kvar sin firma Åsaxen. Öppnar man dörren till hundkojan finns där idag en charmig liten frisörsalong. Helt kan inte Åse sluta med friserandet. Så i mån av tid tar hon fortfarande emot kunder. Idag var det jag som fick förmånen att bli fin.

Eric Sventenius

från Liljesberg och Björkäng i Skirö växte upp som

Erik Svensson, född den 10 oktober 1910. Sventenius blev en botanist som främst verkade i Spanien och på Kanarieöarna. Utomlands även känd med stavningarna Eric Ragnor, Ericus Sventenius, Erich, Enrico. Som auktor i botaniska sammanhang har Sventenius förkortningen Svent.



Text: Gunilla Nordberg

Källor: Skirös och Alsedas kyrkböcker samt Karleric Eiderbrant.

Eriks pappa, Sven Alfred Svensson, föds 1876, som oäkta son till torpardottern Maria i torpet Liljeholmen under Skomakaregården i Alседа. Alfred blir sågverksarbetare och 1909 får han arbete på Skirö Skogsgård där Signe Agda Maria Karlsdotter, f. 1884 i Skirö, arbetar som piga. Hon är dotter till skomakare Carl Johansson i Nylund i Skirö. De blir fästefolk och Signe blir med barn så de gifter sig 24 april 1909 och efter en månad föds deras dotter Anna Maria Viola. Lite drygt ett år senare får de Erik, den 10 oktober 1910. Syskonskaran utvidgas så småningom med ytterligare två barn, Sven Göte Lennart 1915 och Elly Ingegärd Margareta 1920. Familjen bor till en början i gårdsmejeriet vid Gölberga gård men flyttar 1910, samma år som Erik föds, till Liljesberg under Lillarps Mellangård. I Liljesberg bor de fram till 1920 då Hanna och Gottfrid Johansson köper Liljesberg. Eriks far Alfred blir ägare till ett hus tvärs över vägen. Björkäng heter det och ligger på en bit mark som tillhör Frans August Fredrikssons gård.

Efter sexårig folkskola och tolv veckors fortsättningsskola, avslutar Erik sin skolgång för Nils Göteling med mycket goda betyg. Han flyttar hemifrån till Fellingsbro och ägnar sig sedan åt självstudier och praktik på olika trädgårdar i Sverige och sedan utomlands i Tyskland och Schweiz. Som 24-åring blir han kallad till Spanien för att bygga upp en botanisk trädgård i Blanes, strax nordost om Barcelona. År 1935 utnämns han till chef över denna trädgård, Jardí Botanic Marimurtra. Trädgården hade grundats 1920 av Karl Faust och Erik sköter trädgården väl under flera år trots att Spanska inbördeskriget medför svårigheter. Efter att ha fått sparken 1940 som chef, troligen till följd av en ekonomisk tvist, går Erik i kloster. Här studerar han latin, ordnar klostrets herbarium och tar väl hand om dess trädgård. Under denna klostervistelse konverterar han till katolicismen och ändrar sitt namn till Eric Sventenius.

År 1943 får han en botaniktjänst vid Orotavaträdgården på Teneriffa. Hans mission är att utforska den kanariska floran och hans dröm är att anlägga en trädgård för denna intressanta flora. Han är fyrtiotvå år 1952 när han får klartecken att anlägga en botanisk trädgård på Gran Canaria, en trädgård som officiellt får namnet Jardín Botánico Viera y Clavijo. Han ansvarar för trädgårdens anläggning och ritat själv flera av byggnaderna. Under resten av sitt liv studerar han floran på de makronesiska öarna och beskriver cirka hundra nya taxa för vetenskapen, varav sextio fortfarande är giltiga. Han är chef för botaniska trädgården fram till sin död den 23 juni 1973 då han blir överkörd av en bil på väg hem till sin bostad. Den enkle arbetarsonen Erik Svensson från Skirö, som blir den skicklige botanikern Eric Sventenius, begravs i sin trädgård på Gran Canaria, där hans livsverk finns att beskåda.

ANSLAGSTAVLAN

VALBORGSMÄSSOAFTON

kl . 21.00

Var med och hälsa våren välkommen vid bryggan i Skirö centrum. Majeld på sjön, vårsånger och korvgrillning. Arr: SSBF



Dags att förnya medlemsavgiften till SSBF = Skirö Sockens Bygdeförening

Familj 300:-/år

Enskild 200:-/år

Båtplats vid bryggan 500:-/år

Insättning till bg. 5623-5930

el. SWISH 123 065 60 58

Var med och gör en insats för din hembygd. Vill du veta mer?

Titta in på vår hemsida skiro.se

SKIRÖGÅRDEN behöver lite omvårdnad både ute och inne. Vi tar ett tag och krattar löv och städar lite här och där! Hjälper du oss är vi tacksamma!

Vi samlas på gården

kl. 10.00 fredagen den 1 MAJ

och hjälps åt några timmar!
SSBF bjuder på fika och trevlig samvaro såklart!

