

SKIRÖNYCKELN

BYGDEBLAD FÖR SKIRÖ SOCKENS BYGDEFÖRENING NR 2 2020



SKIRÖ SMÅLANDS TRÄDGÅRD

SSBF:s styrelse 2020

Ordförande

Fred Nordberg 0702-457219

Sekreterare

Lena Åhrén 0383-462025

Kassör

Gunilla Nordberg 0702-127925

Ledamöter

Elisabeth Dahn 0703-052219

Hillevi Stenberg Legfors 0703-846055

Sonny Svensson 0763-377798

Gunnar Uppman 0707-165598

Per-Inge Lindqvist 0708-153910

Ersättare

Daniel Karelid 0736-535367

Viktor Sommansson 0723-372012

Revisorer

Solvieg Forsmyr 0702-446345

Anita Karlsson 0703-120741

Ersättare

Jörgen Fredriksson 0705-672116

Valberedning

Stefan Ek 0703-442308

Stefan Haraldsson 0702-647169

Ellen Karlsson 0763-141286

Besök Skirös hemsida:

www.skiro.se

Webbansvarig: Anna Stenflo

anna@stenflo.se

Redaktör & layout: Gunilla Nordberg

Tryck: ÅkessonBerg

SKIRÖNYCKELN kan du läsa digitalt även tidigare nummer, gå in på

www.skiro.se

där hittar du även SSBF:s styrelses protokoll.

Redaktionens ruta



Vid det här laget har de flesta av oss hunnit vänja oss vid att våra liv kretsar kring Coronaviruset. Det påverkar det mesta vi skall göra och vi får rätta oss efter de restriktioner och rekommendationer som finns. Vi har dessutom lärt oss att hälsa med armarna.

Skirönyckelns kalender denna sommar består nästan bara av tiderna för sophämtning. Flera aktiviteter som vi brukar ha i Skirö, har fått ställas in. Kan bara beklaga! Man får ta tillfället att göra sådant man inte hunnit. Läs böcker, städa förråd, utforska platser här hemma och i våra grannbyar, ja nu får vi ju åka i hela Sverige, umgås utomhus med familj och vänner och vad vi nu kan hitta på!

*Vi önskar er en skön sommar trots Covid 19!
Gunilla och Fred*

Manusstopp Utkommer

1 mars	10 mars
1 juni	10 juni
1 september	10 september
1 december	10 december

Medlemsavgiften i SSBF är:

200:-/ enskild 300:-/ familj

Bg. nr: 5623-5930

Swish: 123 065 60 58

Omslagsbild: Hästar i Löneberg

Foto: Gunilla Nordberg

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det gäller aktiviteter eller annan verksamhet inom bygdeföreningen? Var vänlig kontakta någon i styrelsen. Material till Skirönyckeln lämnas på papper, usb eller via e-mail: frenillasbod@gmail.com

Lär känna våra bybor

I denna serie presenterar vi någon som bor eller har bott i Skirö

Katarina & Stefan Ek

av

Gunilla Nordberg



En lite småkyllig junidag hälsar två stora hundar mig välkommen i Millebo. Jag slår mig ner intill husväggen, på säkert Coronaavstånd, med Katarina och Stefan Ek på andra sidan trädgårdsbordet. Deras hus byggdes 1899 och hette då Millebo Norregård men nu är det Löneberg 1:17. Stefan är ju en person som man inte behöver dra orden ur, så när jag ber honom berätta lite om sig själv, antecknar jag så pennan glöder. Han är äldste sonen till Siv och Åke Ek. De arrenderade Byestad gård och Siv var bara sjutton år när Stefan kom till världen en april dag 1969. Stefans farmor Edit Ek bodde på gården ovanför där Stefan och Katarina bor nu i Löneberg och dit flyttade Siv och Åke något år senare när de köpte Åkes föräldragård. Lillebror Jan föddes där 1971.

En marsdag 1961 hade Stefans farfar Gustaf Ek begett sig till Landsgöl. Han hade fiskat hela vintern och nu skulle han vittja en mjärde. Han lovade sin fru Edit att vara hemma vid 19.00-tiden, för hon skulle iväg på ett Röda Korsmöte i Skirö. När han inte kommit hem vid 19.30 blev hon orolig och tog kontakt med telefonstationen i Sjöarp, där man larmade grannarna samt polisen. Man hittade hans motorcykel meddetsamma intill landsvägen och anade att en olycka måste ha hänt. Ett tjugotal meter från stranden fann man en vak och spår som tydde på att han gått igenom isen. Så var det. Den 7 mars blev en sorgens dag. Erna, Göte och Lars var då unga vuxna och Åke var bara tretton år när det hände. Men Edit gav inte upp utan kämpade på med jordbruket på gården med 110 tunnland. De hade nyligen köpt ett tröskverk och med hästen Ture förspänd kunde hon dra runt till grannarna och hjälpa till att tröska. Edit var en kraftkvinna och hennes goda mat och fantastiska ostkakor minns en del bybor fortfarande. Hon blev nittiofem år.

Stefan och Jan fick ytterligare syskon. Emma som driver Salong Team i Vetlanda och Gustaf som numera tagit över Siv och Åkes gård. Stefan gick i Skirö skola i sex år och sedan högstadiet på Withalaskolan. Han kom in på Lantbruksskolan i Tenhult, men hade redan hunnit börja jobba på Johansson och Brandt och blev lageransvarig, så det lockade mer att jobba vidare än att läsa just då. Vid 18 års ålder startade Stefan företag. — Jag jobbade nere i Hultsfred som nödslaktare och körde djurbil i sex-sju år. 1996 tog jag över en taxirörelse av min faster Erna och hennes man Sven Westerdahl. Katarina tog buss- och taxikort så vi kunde vara chaufförer båda två.

Katarina är född 1970 i Skede mitt emot där Lindeborgs affär fanns då. Hennes pappa hette Ingvar Ivarsson men gick bort 2008 och mamma heter Maj-Lis och bor i Vetlanda. Med inlevelse börjar Stefan berätta om att hans svärfar kom från en by som heter Möcklehult, en by vars befolkning minskade drastiskt på 1600-talet, när ett stort antal bybor var på väg till kyrkan en vintermorgon och genade på isen över sjön. Isen brast och alla drunknade. Det är ju en ruslig men spännande historia som jag sedan drog mig till minnes att jag läst i boken av Peter Nilsson med titeln *Den gamla byn*.

Katarina gick grundskolan i Skede och högstadiet på Mogärdeskolan i Vetlanda och sedan gymnasiet med ekonomi på programmet. — Jag jobbade först på Sapa en period och sedan blev det undersköterskekurs i Eksjö. På Norrgården fick jag jobb och jag har arbetat med psykiatri. Sedan blev det Näverbyn på äldreboendet i Stenberga. Jag hade tänkt läsa till sjuksköterska men det blev ju barn och familj som kom emellan.

Forts. på sid 6 >

KALENDERN 2020

Juni

16/6 Sophämtning i Skirö.

24/6 Grovsofämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Njudung Energi 0383 -76 38 00.

30/6 Sophämtning i Skirö.



Juli



12/7 kl. 15.00 Vetlanda Hembygds-krets sommar-möte i Karlstorps hembygdsgård.
Tag med stol och fika.

14/7 Sophämtning i Skirö.

22/7 Grovsofämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Njudung Energi 0383-76 38 00.

28/7 Sophämtning i Skirö.

Bastun har en egen Facebookgrupp

[bastumedbjörkävenutaniskirö](https://www.facebook.com/bastumedbjörkävenutaniskirö)

Där ventileras tider och vem som eldar m.m.



Pris: 30kr
Betala gärna
med
**swish: 123
065 60 58**
Minimum två
personer.
Bokning: sms:a
070-212 79 25

Smålands Trädgårds Bouleklubb

Måndagar

Boule träning

Maj-sept i Skirö
kl. 17.00-19.00

Torsdagar

Boule Skytteträning

Maj-sept i Skirö
kl. 17.00

Lördagar

Boule träning

Maj-sept i Skirö
kl. 10.00-12.00



KALENDERN 2020

Augusti

11/8 Sophämtning i Skirö.

24/8 Grovsofhämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Njudung Energi 0383 -76 38 00.

25/8 Sophämtning i Skirö.



Skirö socken

Utdrag ur August Bäckmans bok Forntid och Nutid utgiven 1916

Denna socken är en af Östra härads och Jönköpings läns gränssocknar i öster och sydost, där socknen gränsar till Järeda och Virserum i Aspelands härad af Kalmar län. I söder gränsar den till Stenberga, i väster till Nye och i norr till Alsheda. Socken är något öfver en mil lång och en half mil bred samt består af 31 ⁷/₈ mantal (oförmedlade 38 ⁵/₈ mtl).

Socken är moderförsamling till Nye, konsistorielt pastorat af andra klassen. I äldre handlingar har sockennamnet stafvats och uttalats annorlunda än nu. På 12—1300-talen kallades den "Skyri" och på 15—1600-talen "Skiredha". Det omtalas ock att Nye, Skirö och Stenberga socknar blifvit kallade "Smålands trädgård".

Vid skildringar omnämnes Nye för sin naturskönhets och bördiga jordmåns skull. Och denna benämning torde knappast vara öfverdrifven, ty hvad t. ex. Skirö beträffar med sina grönskande höjder och djupa, bördiga dalar, sina många sjöar med härliga stränder, kantade af vackra gårdar, får man det intrycket vid ett besök under våren eller sommaren, att den blifvit välsignad med större naturrikedom än de flesta andra orter i vårt annars vackra land. Sannolikt har också på grund här af denna lilla socken under en gångens tid blifvit rik på herresäten och i nutid en rekreationsort och ett hvilohem under sommarmånaderna för stadsbor som från många håll i Sverige söka sig dit, ty på flera ställen inom socknen har inrättats s. k. pensionat, som mottaga inackorderingar. Utom den vackra naturen prydes också socknen af trefliga och välbyggda hem, omgifna af trädgårdar med fruktträd och prydnadsväxter.

Ett af de äldsta herresätena, som ägts och besuttits af frälsemän, är Karintorp eller som det också kallats Karinarp.

Katarina och Stefan träffades på en skoldans 1984 i Withalaskolan, och från den tredje Skiröfesten året därpå har de hängt ihop. Nu börjar de berätta om trevliga minnen från ungdomstiden. - Något som var roligt var att åka på Olsmäss i Åseda, sista helgen i juli. Där var det karneval på dagen och sedan fest och dans i Folkets Park. En gammal tradition som fanns lite överallt bygderna förr och inföll när höskörden var inkörd.

- De förlovade sig 1990 och 1991 fick de tvillingarna Jörgen och Christian. - Och sen gifte ni er, säger jag. Katarina börjar skratta.

- Ja, han friade till mig när vi stod i kassakön mitt i julhandeln i Växjö. Jag hade sökt och fått jobb i Linköping och var på väg att flytta men så blev min mamma lite dålig och jag ändrade mina planer. Stefan ville inte flytta med och bo i storstan. Sedan blev detta huset till salu, vi hade tänkt hyra det först men Åke hjälpte oss att köpa det. Det var därför vi var i Växjö och skulle köpa soffa, säger Katarina och Stefan fortsätter.

- Katarina släppte varorna hon höll i och nästan skrek. - Va, sa du? Men Stefan fick sitt ja och 1993 blev det bröllop och de minns att tvillingarna var lite småbusiga i kyrkan. Året därpå fick de ännu en liten kille som heter Andreas. Två av sönerna bor kvar i Skirö och det har hunnit bli fyra barnbarn och ett femte väntas anlända inom kort.

- Nu driver du ju Skirö Träförädling Stefan. - Ja jag började jobba där ett halvår innan jag tog över 2003. I samma veva drabbades jag av cancer, som kallas Hodgkins lymfom men fick behandling och det gick bra. Efter fyra år, när jag kände att det svullnade vid nyckelbenet blev det en ny vända med behandling. Pappa fick hjälpa mig med firman och vi hade så gott som daglig telefonkontakt, när jag låg inne på sjukhuset. Man lyckades behandla cancern denna gången också. Det var skönt att ha farsan då, han redde ut att ta hand om firman.

- Och nu är han ju tyvärr borta, säger jag. -Ja det var en fruktansvärd dag för fyra år sen, när vi fick veta att pappa kört ihjäl sig. Han hade ett späckt program den dagen och hade varit i Holsby och kom körande på den gamla Alsedavägen. Vägen var ju ny då och förmodligen satt han i andra tankar och missade stopptecknet och så kom det en bil från Kvillsforshället och körde rakt in i sidan på pappas bil och där var hans liv slut.

- Det var verkligen en chock, säger jag som minns hur jag väntade på att Åke och de andra i kyrkans verksamhetsutskott, skulle komma på kvällen, för vi skulle ha ett möte hos oss i Tolja. Jag hade dukat och väntade på mina gäster, när jag fick det ofattbara beskedet på telefon av vår kyrkoherde. Stefan och Katarina berättar mer om hur familjen fick veta om det som hänt Åke. Jag lyssnar och tänker på hur oerhört fort våra liv kan ändras, från en sekund till en annan. Plötsligt rycks någon ifrån oss helt oväntat och livet stannar upp. Det blir svårt att ta in att det verkligen hänt. Trots allt måste livet gå vidare och vi får bära med oss våra sorger. Jag tittar på Stefan som alltid är trevlig och tillmötesgående när man kommer och handlar av honom. Han har nära till skratt och är glad och öppen. Det hjälper långt när man ska övervinna svårigheter i livet, tror jag.

Plötsligt kommer det några regnstänk och vi går runt huset. Här har man fin utsikt åt Gatu och Millebo. Skirö är fantastiskt vackert från alla håll. Vi slår oss ner på verandan under tak och Katarina berättar att hon har vidareutbildat sig och läst i Linköping på Bergqvists och att hon nu är certifierad medicinsk massageterapeut. Sin praktik fick hon göra på kommunen i Vetlanda och där har hon även fått en tjänst på 50%. Hon har startat egen firma och på svägerskan Emmas frisörsalong arbetar hon en dag i veckan som massör. Familjen Ek är, och har varit entreprenörer i flera generationer, tänker jag då vi följs åt till bilen. Då får jag syn på hästarna. Är det dina hästar frågar jag Katarina och hon svarar att en av dem är det. Vid vägen stannar jag sedan. Måste ju fotografera dem där de går så rofyllt och betar i den grönskande, blommande försommarhagen.





Barnbarnet döps i Skirö kyrka



Silverbröllop 2018



Katarina på Muskelvårkstan



Anfadern som fick namnet Ek i det militära var korpral **Gustaf Jonasson Ek** f. 1850 i Sjösås
 Lantbrukare **Axel Ek** f. 1877 i Sjösås
 Lantbrukare **Gustaf Ek** f. 1909 i S. Solberga flyttade till Skirö 1946
 Lantbrukare **Åke Ek** f. 1948 i S. Solberga
 Företagare **Stefan Ek** f. 1969 i Skirö
 Stefans söner:
Jörgen och Christian Ek f. 1991 i Skirö
Andreas Ek f. 1994 i Skirö



Stefan på sitt företag Skirö träförädling AB



3 generationer. Stefan, Jan, Åke, Siv och Edit Ek

ANSLAGSTAVLAN

Gå in på smalandstradgard.se

och kolla vad som finns att se, göra och få information om i byarna.

Skirö, Nye, Stenbergas och Näshult.



SMÅLANDS
TRÄDGÅRD

Röda Korset



Inte minst under Coronapandemin behöver vi ställa upp för varandra. En del kan hjälpa våra äldre på olika sätt. Andra behöver själva hjälp. I båda fallen kan du kontakta Ida Freid på RÖDA KORSET i Vetlanda [073-0309587](tel:073-0309587).

Få maten hemkörd till dörren!



MATÖPPET

Din personliga mataffär!

KVILLFORS

Ring och beställ

079-336 76 96

eller

e-maila

frodebergsmatbutik@gmail.com

Ring och beställ

0383-830 35

eller

e-maila

stenbergabutiken@live.se

STENBERGABUTIKEN

Din SERVICE

Vi finns här för dig. Svenska kyrkan Vetlanda pastorat ställer inte in, vi ställer om.

Om du känner oro eller av annan anledning behöver någon att prata med, kan du vända dig till vår växel, tfn 0383-76 37 00, så blir du kopplad vidare.

Jourhavande präst

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst i Svenska kyrkan. Som alla präster har också prästerna i joutren absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte, och det som sägs stannar mellan er. Telefonjouren är öppen alla dagar kl 17.00–8.00. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. Väntetiden brukar vara ungefär fem minuter.

Öppna kyrkor

Flera av våra kyrkor är öppna dagtid. Du får gärna gå in en stund, sitta där i tystnad, tända ett ljus, be en bön.

Andakter

Varje dag sänder vi en andakt på vår hemsida. Du hittar den på www.svenskakyrkan.se/vetlanda eller på någon av våra församlingars Facebooksidor.

Skirö Sockens Hembygdsförening är medlem i Vetlanda Hembygds-krets med 23 föreningar.

Den 12 juli kl. 15.00

är vi inbjudna till kretsmöte vid Karlstorps Hembygdsgård.

Presentation av Karlstorps socken och hembygdsförening.

Vi kommer att vara utomhus.



Ta med en fällstol och fikakorg!