

SKIRÖNYCKELN

BYGDEBLAD FÖR SKIRÖ SOCKENS BYGDEFÖRENING NR 3 2020



SKIRÖ SMÅLANDS TRÄDGÅRD

SSBF:s styrelse 2020

Ordförande
Fred Nordberg 0702-457219

Sekreterare
Lena Åhrén 0383-462025

Kassör
Gunilla Nordberg 0702-127925

Ledamöter
Elisabeth Dahn 0703-052219
Hillevi Stenberg Legfors 0703-846055
Sonny Svensson 0763-377798
Gunnar Uppman 0707-165598
Per-Inge Lindqvist 0708-153910

Ersättare
Daniel Karelid 0736-535367
Viktor Sommansson 0723-372012

Revisorer
Solvieg Forsmyr 0702-446345
Anita Karlsson 0703-120741

Ersättare
Jörgen Fredriksson 0705-672116

Valberedning
Stefan Ek 0703-442308
Stefan Haraldsson 0702-647169
Ellen Karlsson 0763-141286

Besök Skirös hemsida:

www.skiro.se

Webbansvarig: Anna Stenflo

anna@stenflo.se

Redaktör & layout: Gunilla Nordberg

Tryck: ÅkessonBerg

SKIRÖNYCKELN kan du läsa digitalt
även tidigare nummer, gå in på

www.skiro.se

REDAKTIONENS RUTA



Manusstopp	Utkommer
1 mars	10 mars
1 juni	10 juni
1 september	10 september
1 december	10 december

Medlemsavgiften i SSBF är:
200:-/enskild 300:-/ familj
Bg. nr: 5623-5930
Swish: 123 065 60 58

Omslagsbild: Svenslund
Foto: Charlotta Ornelas

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det gäller aktiviteter eller annan verksamhet inom bygdeföreningen. Var vänlig kontakta någon i styrelsen.

Material till Skirönyckeln lämnas på papper, usb eller via e-mail: frenillasbod@gmail.com

Lär känna våra bybor

I denna serie presenterar vi någon som bor eller har bott i Skirö.

Charlotta Ornelas

av
Gunilla Nordberg



Lilla Blå kallar hon huset som en gång tillhörde Snuggarps by, ett stenkast från Skirö kyrka. I många år har det legat lite dolt bakom den nuvarande landsvägen. För länge sedan gick vägen alldeles förbi här, om man skulle ta sig från Skirö mot Rudu gård och bort i riktning mot Karintorp. Charlotta Ornelas heter kvinnan som köpt sin drömsluga i Skirö. Hon är poet och konstnär och har jobbat som speciallärare men är nu halvt pensionär. När jag träffar Charlotta är hon i full färd med att renovera.

Vi slår oss ner på kökstrappan och hon berättar att hon är född i Vetlanda och har gått i skola där. Hennes föräldrar heter Britt-Marie Andersson och Anders Lövkvist. Malin Lövkvist som bor i Skirö är en syster till Charlotta. Efter gymnasiet gick hon Idas skola i Jönköping. Hennes önskan var att bli slöjdlärare men sedan stack hon iväg till USA som au-pair och blev kvar där. Först i San-Francisco, sedan i San José och därefter flyttade hon ner till Los Angeles 1993.

Så småningom träffade hon sin man José och de bor nu i San Jasinto och har två vuxna döttrar Camilla som blir 24 år och Josefin blir 20. Två barnbarn har de också och två är på väg. Är det i närheten av bränderna ni bor, frågar jag och Charlotta svarar att de ser att det brinner en bit bort. Det är aska i luften som lägger sig över allting. Hur fungerar det i samhället angående Coronapandemin frågar jag vidare och hon svarar att väldigt mycket har varit nedstängt sedan i mars. Alla måste ha munskydd och det är nästan bara mataffärer som är öppna. Skolorna är stängda och barnen får jobba hemifrån. Ändå är det väldigt många som drabbats av pandemin.

Charlotta är utbildad lärare. Först läste hon två år grafisk design och sedan tog hon lärarexamen på Azusa Pacific University i Los Angeles. Som hobby ger hon ut poesiböcker som hon illustrerar själv. Hennes hemsida heter ateljrose.com Just nu har hon illustrerat en bok som hennes morbror har skrivit. De håller på och lägger sista handen vid den. Hur kom det sig att du hittade det här huset i Skirö undrar jag.

– Jo, min syster Malin och mamma tipsade mig för de hade gått förbi här och sett det och tyckte att det var så fint. När jag var här och hälsade på så gick vi hit och tittade och jag blev så förtjust i huset. Jag letade reda på ägaren som bodde i Tyskland och när han fick höra att jag lagt ner så mycket energi på att hitta honom så tyckte han att jag kunde få köpa det och så blev det.

– Det är verkligen roligt att du tagit hand om det, säger jag. Du har hittat en massa gamla saker när du röjt i förråd och skrymslen. Det mest spännande är ju en målad bräda med inskription, som visade sig vara en sådan som man använde på gravar förr.

Kalender 2020



September

- 16/9 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö g:a affären kl. 15.50-16.00.
- 23/9 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Njudung Energi 0383 -76 38 00.

Oktober

- 6/10 Sophämtning i Skirö.
- 11/10 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö g:a affären kl. 15.50-16.00.
- 19/10 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Njudung Energi 0383 -76 38 00.
- 20/10 Sophämtning i Skirö.

Smålands Trädgårds Bouleklubb

Måndagar

Boule träning kl. 16.00-18.00

Sept, okt. i Skirö, så länge vädret tillåter.

Bouleträningen i Vetlanda är inställd i vinter p.g.a. Coronan

kl. 17.00

Lördagar

Boule träning

Sept, el. så länge vädret tillåter, i Skirö



Kalender 2020



November

- 5/11 Sophämtning i Skirö.
- 16/11 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö g:a affären kl. 15.50-16.00.
- 19/11 Sophämtning i Skirö.
- 23/11 Growsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Njudung Energi 0383 -76 38 00.

December

- 1/12 kl. 17.00 Första söndagen i Advent! Julgranen i Skirö tänds traditionsenligt. Vi samlas vid bryggan i Skirö centrum. Grantändning, glögg, pepparkakor.
- 3/12 Sophämtning i Skirö.
- 21/12 Growsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Njudung Energi 0383 -76 38 00.



Bastun har en egen
Facebookgrupp
Bastumedbjörkävénutaniskirö
Där ventileras tider och
vem som eldar m.m.



Pris: 30kr. Betala gärna med
swish: 123 065 60 58
Minimum två personer om man
skall basta.
Bokning: sms:a 070-212 79 25
eller skriv i FB-gruppen.

– Ja det var det sorgligaste fyndet, men mest kärt också, säger Charlotta.

För en tid sedan såg jag några bilder som Charlotta hade lagt ut på Skirös Facebook-sida och när jag såg det, kikade jag i kyrkböckerna. Det stod nämligen ett flicknamn målat på och även att hon dog samma dag som hon föddes, samt en fin dikt. Flickan blev bara en timma gammal. Lovisa Gustafva hette hon och var dotter till Carl Johan Magnusson och Lovisa Maria Vennerholm i backstugan Aspelund under Rakaberg. Varför tavlan fanns i huset som Charlotta köpt nu, kan ha berott på en tidigare ägare, som var målare. Anledningen till att den blev kvar hos målare Erik Hjelm kan ju ha varit att han gjort en ny tavla men att den aldrig hann komma på plats förrän han gick bort. Är det någon Skiröbo som har någon upplysning om detta så vore det intressant.

Följade kunde jag hitta, om målare Hjelm och hans förfäder, i Skirös kyrkböcker:

Hampus Wilhelm Hjelm föddes 1847 i soldattorpet Nr. 37 i Kledran under Tolja Nilsgård i Skirö församling. Hans far var grenadjär Jonas Peter Hjelm och modern Gustafva Carolina Petersdotter född 1839 på Snuggarps Persgård i Skirö församling. De gifte sig 1882 och som nygifta var de hyresgäster på Sjöarps Frälsegård, vars ägare då var fabrikör Robert Almström på Rörstrands porslinsfabrik i Stockholm. Änkefru Sophia Eleonora Pählman f. Baumgarten bodde inhyrd på Frälsegården vid denna tid.

Erik Hjelm föddes 1883 och han hade en tjugo år äldre halvsyster, Emma Christina, som var hans mors dotter utom äktenskapet. Emma Christina gifte sig och flyttade 1884. När Erik var fem år 1888, flyttade familjen till Svenslund. Där bodde Eriks gamla mormor som blivit änka. Hon hette Elisabeth Johannisdotter och var född 1807 i Skirö. Morfar, drängen Peter Svensson, född i Alseda 1803, var sjuklig och fattig och dog 1886. Mormor fick bo kvar inhyses till sin död.

Eriks mor Gustafva Carolina kom således tillbaka till sitt föräldrahem. Om det var just i detta huset hon växte upp eller i någon drängstuga som fanns i närheten vet jag inte men 1863, när hon fick sin oäkta dotter, bodde hon med sina föräldrar och fyra syskon i ett hus på Snuggarps Persgård. Det hette ju Snuggarp tidigare, men kallades sedan Skönberga Persgård.

1846 ägdes 3/16 Snuggarps Persgård där Peter Svensson och Elisabeth Johannisdotter bodde inhyses som dräng med familj, av Zachris Ericsson från Qvillö i Järeda socken och brukades av Jonas Jonsson i Sjöarps Skattegård.

Snuggarps/Skönberga Persgård finns ju inte längre kvar men låg, om jag förstått det rätt, först intill Siggesgården där Pingge bor nu. Sedan har jag hört att man flyttade det över vägen i närheten av det stora vita huset som byggdes 1870 och som vi benämner Skönberga idag. Målare Erik Hjelm var gift med Gerda född 1888 i ett hus vid Kleva gruva där hennes far arbetade. Hon levde här till sin död 1971. Erik gick bort året därpå och bodde också här till sin död. Tyvärr är ju det mesta från Snuggarps by utplånat. Det gläder mig så mycket att lilla vackra Svenslund finns kvar och att någon kommer att ta hand om det igen.

Välkommen till Skirö, Charlotta! Här är det välsignat fint att bo!



Gerda och Erik Hjelm i Svenslund



Flickan Lovisa
Gustafva Karls
Dotter från Aspelund
under Bakabärg Född
1886 den 15 januari och
Död samma dag

Säll du som mentlös
fann din graf För ären
Lik späda blomman
som föll af Om våren
Du i det stilla Gick ner
du lilla För'n onskan
hunnit ditt förstånd för

ANSLAGSTAVLAN

Om ett par månader är det 1:a advent och det börjar bli dags att fundera på julgran. Det är ju så trevligt att ha en allmän julgran som lyser upp i vintermörkret. Frågan är nu om det finns någon som har en gran, eller känner någon som kan tänkas vilja ta ner en gran och skänka till byn för allas trevnad.

Den behöver inte vara så jättestor. Hör av dig till Gunilla på tfn: 070-212 79 25 eller maila på frenillasbod@gmail.com



Söndagen den 1 december/ första advent.

Granen tänds traditionsenligt i Skirö centrum kl. 17.00.

Alla hälsas hjärtligt välkomna.

Det bjuds på glögg och pepparkakor och en stunds BYAGEMENSKAP med Coronasäkert avstånd.

