

SKIRÖNYCKELN

BYGDEBLAD FÖR SKIRÖ SOCKENS BYGDEFÖRENING NR 3 2022



SKIRÖ SMÅLANDS TRÄDGÅRD

Styrelse 2022

Ordförande

Gunilla Nordberg 070-212 79 25

Vice ordförande

Kent Dahn 072-316 20 82

Sekreterare

Maria Haraldsson 070-338 44 59

Kassör

Solvieg Forsmyr 070-244 63 45

Ledamöter

Elisabeth Dahn 070-305 22 19

Ann Haraldsson 073-420 50 81

Mats Johansson 070-669 20 65

Gösta Jonsson 070-586 52 96

Hillevi Stenberg Legfors 070-384 60 55

Per-Inge Lindqvist 070-815 39 10

Gunnar Uppman 070-716 55 98

Ersättare

Mariette Dahn 070-650 05 54

Daniel Karelid 073-653 53 67

Revisorer

Jörgen Fredriksson 070-567 21 16

Anita Karlsson 070-312 07 41

Ersättare

Elsa Johnsson 070-239 53 54

Valberedning

Lotta Fors 070-373 57 07

Stefan Haraldsson 070-264 71 69

Ellen Karlsson 076-314 12 86

Besök Skirös hemsida: www.skiro.se

Webbansvarig: Anna Stenflo
anna@stenflo.se

Redaktör & form: Gunilla Nordberg
Tryck: ÅkessonBerg

SKIRÖNYCKELN kan du läsa
digitalt, även tidigare nummer.
Gå in på www.skiro.se

REDAKTÖRENS RUTA

Nu har hösten gjort sitt intåg på allvar och Skirös många lövträd får hela byn att lysa i gulorange nyanser. Man får försöka ta vara på och samla kraft av allt vackert i naturen. Det är så mycket som oroar. Klimatet och den biologiska mångfalden, elkris och inflation, krig och terrorhandlingar. En allmän oro för framtiden både på hemmaplan och i världen. Då gäller det att också kunna hitta ljus och hopp, ett hopp som vi själva skapar genom våra aktiva val och handlingar för en bättre värld. Det är lättare sagt än gjort men ibland får man kliva ur sin bekvämlighetszon och tänka till på vad man kan göra för att bidra så att man gör livet lite gladare och ljusare för sina medmänniskor såväl som för sig själv.

Önskar er fin höst!

Gunilla



Manusstopp **Utkommer**

1 mars **Mars**

1 juni **Juni**

1 september **September**

1 december **December**

Medlemsavgiften i SSBF är:

200:-/ enskild 300:-/ familj

Bg. nr: 5623-5930

Swish: 123 065 60 58

Omslagsbild:

Fotofynd i en resväska

Foto: Gunilla Nordberg

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det gäller aktiviteter eller annan verksamhet inom bygdeföreningen? Var vänlig kontakta någon i styrelsen. Material till Skirönyckeln lämnas på papper, usb eller via e-mail:
frenillasbod@gmail.com

Lär känna våra bybor

I denna serie presenterar vi personer som bor eller har bott i Skirö.

Text & färgfoto: Gunilla Nordberg



Ekeberg som det såg ut i början av 1900-talet. Vid den tiden bodde smeden Karl J A Johansson här med sin fru Carolina Sophia och sonen Gustav Wilhelm. Troligen är det de som sitter utanför huset.

Min vän Anna ringde och berättade att hon hade en gammal resväska som hon hittat på vinden när de renoverade sitt hus. När hon lyfte på locket så var väskan fullproppad med gamla foton och dokument. Jag blev givetvis väldigt nyfiken och ville se vad hon hittat. De flesta foton var inte märkta men av dokumenten att döma så förstod jag att det måste röra sig om släktingar till en tidigare ägare. Det fanns många foton som tydde på att de var tagna i Amerika. På baksidan stod nämligen fotofirmornas namn och på några även staden Minneapolis i Minnesota.

På ett annat foto fanns en familj utanför ett hus i Skirö. Det visade sig vara möbelsnickare Silas Hult f. 1899 som bodde med sin fru Ella f. Dahn 1902 i huset Ekeberg i Skirö. Deras son Evert föddes 1926 i det huset. Ett hus som inte finns kvar längre.

Då blev det dags att dyka in i kyrkböckerna

och leta upp Ekeberg. Där hittade jag smeden Karl Johan August Johansson (1837-1919) som ägare till huset. Han var gift med Carolina Sophia Berglund och de hade barnen:

Johan Albert	f. 1859
Emma Sophia	f. 1861
Hilda Charlotta	f. 1863
Carl Emil	f. 1866
Wilhelmina Christina	f. 1869
Maria Lovisa	f. 1871
Gustaf Wilhelm	f. 1873
Oskar August	f. 1876

Johan Albert blev smed som sin far och flyttade till Alseda 1880 men fem år senare emigrerade han till Amerika tillsammans med sin bror Carl Emil. 1887 följde syskonen Emma Sophia, Hilda Charlotta, Wilhelmina Christina och Oscar August efter honom dit.



Ella f. Dahn med sin man Silas Hult och sonen Evert i trädgården på Ekeberg i början av 1930-talet.

1889 var det Maria Lovisas tur att ge iväg. Gustav Wilhelm som också var smed blev ensam kvar i Skirö. Han stack över en sväng till Amerika vid midsommar 1909. Där blev han dock inte långvarig utan redan i augusti samma år var han tillbaka. Kanske trivdes han inte eller så var han bara och hälsade på sina syskon. Han blev sedan ägare till Ekeberg samt smedjan. Den 4 september 1923 hände det något tragiskt. Prästen har noterat i dödboken om Gustav Wilhelm: ”Dränkning i Skirösjön i sinnesförvirring.”

Wilhelmina Christina hade återvänt till Sverige 1895 och gift sig 1898 med Gustaf Emil Hult som var rättare på Wallby. Han var uppvuxen med många syskon på Skirö Kåragård. Wilhelmina Christina och Gustaf Emil Hult var således föräldrar till Silas Hult och farföräldrar till Evert Hult. Silas blev ägare till Ekeberg 1922. Han arbetade

de som möbelsnickare och var ledamot i kommunfullmäktige i Skirö. Ella Hult född Dahn hade två äldre syskon, Mimmi och John och en yngre syster som hette Karin. Karin gifte sig med möbelsnickaren och fabrikören Tor Appelberg. De fick sonen Per Bertil "Pelle" Appelberg.

1936 anlade Tor Appelberg Appelbergs Möbelfabrik. De tillverkade stommar till fåtöljer och soffor. 1952 överlät de fabriken till Evert Hult som drev den fram till sin död 1964. Han tillverkade även båtar och sågade takspån bland mycket annat. Där är cirkeln slut. Ella var en moster till Pelle Appelberg och det är Pelles hus som Anna och hennes sambo Robert bor i nu.

Om någon vet något mer om smedens barn som emigrerade till Amerika så hör gärna av er till mig.



Fotot är taget från kyrktornet där man anar den gamla vägen mot Tolja. Den hade en annan sträckning och gick runt Lövbacksvägen. Delar av den kan man gå än idag. Här ser man virke som är staplat utanför Appelbergs Möbelfabrik. Huset snett ovanför är Ekekull/Ekull och till vänster det gamla Ekeberg.



Mellan Ekeberg och Ekekull/Ekull byggde Tor Appelbergs far en bostad som heter Ekhult. Tor växte upp där med mor och far och sex syskon.



Det nya Ekeberg byggt 1980 ligger på samma ställe men har huvudentré från Toljavägen. Det röda huset som var möbelverkstad, ägs av Mariette och Mats. Deras bostad Ekekull (stavning enligt kyrkboken) eller Ekull som de valt att stava det, skymtar bakom verkstaden.




Det är mycket underhåll på ett gammalt hus. Skirögården håller på att få ett ansiktslyft med hjälp av frivilliga insatser från SSBF:s medlemmar. Fönstren målas och kittas och på den högra verandan har dåligt trävirke bytts ut och hela entrén har målats.



Lekplatsen har också rustats upp. Tre nygamla lekattiraljer har vi fått av Alseda IK och de gamla redskapen har fått nya tak, en ny trappa och en ny klätterstege. Ett nytt bänkbord har även köpts in. Det är så roligt att se att barnen gillar den iordninggjorda lekplatsen.

KALENDERN 2022

OKTOBER

- 4/10 Sophämtning i Skirö.
16/10 kl. 18.00 Gudstjänst i Skirögårdens kapell. Veronica Salmons och Patricia Claesson
17/10 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Kretslopp Sydost tel: 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se
18/10 Sophämtning i Skirö.
29/10 kl. 19.00 Musikkväll med PUB. Arr: SSBF 

NOVEMBER

- 1/11 Sophämtning i Skirö.
4/11 kl. 14.00-17.00 Kaffe i kyrkan för besökare som gravsmyckar på Skirö kyrkogård.
6/11 kl. 15.00 Minnesgudstjänst i Skirö kyrka.
Präst: Kerstin Wredén. Musik: Annelie Pettersson och Alseda kyrkokör.
15/11 Sophämtning i Skirö.
19/11 kl. 18.00 Missionsauktion i Millebo Missionshus. Andakt: Ida Hedström
20/11 kl. 15.00 i Skirögården.
Gunilla Nordberg visar bilder och berättar om soldaten Anders Gustaf Lind som blev skräddare i Linnalia. SSBF bjuder på kaffe och hembakat.
21/11 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Kretslopp Sydost tel: 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se
22/11 Sophämtning i Skirö.
27/11 kl. 17.00 Barnen tänder granen vid Skirö brygga.
SSBF bjuder på glögg, pepparkakor och grillad korv.
27/11 kl. 18.00 Mässa i Skirö kyrka Präst: Tomas Fransson. Musik: Annelie Pettersson
29/11 Sophämtning i Skirö.

DECEMBER

- 13/12 Sophämtning i Skirö
20/12 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Kretslopp Sydost tel: 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se
24/12 kl. 23.00 Midnattsmässa i Skede kyrka i Alseda församling som Skirö tillhör.
25/12 kl. 06.00 Julotta i Karlstorps kyrka i Alseda församling som Skirö tillhör.
27/12 Sophämtning i Skirö

JANUARI 2023

- 6/1 kl. 18.00 Ljugudstjänst i Skirögårdens kapell.

ANSLAGSTAVLAN

Det händer i höst i Skirö Sockens Bygdeförening

**Musikkväll med PUB
i Skirögården
29 oktober kl. 19.00**

Mer annonsering kommer på Skirös fb-sida

Vi som gillar Skirö



**Gunilla Nordberg visar bilder och berättar om soldaten
Anders Gustaf Lind som blev skraddare i Linnalia i Tolja.
20 november i Skirögården kl. 15.00. SSBF bjuder på kaffe och hembakat.**



Söndagen den 27 november

Granen tänds i Skirö centrum kl. 17.00

Byamingel med glögg och pepparkakor!

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

TIPS: Ladda ner kyrkguiden så hittar du alla kyrkans julkonserter i närområdet.
Finns på App Store