

SKIRÖNYCKELN

BYGDEBLAD FÖR SKIRÖ SOCKENS BYGDEFÖRENING NR 1 2024



SKIRÖ SMÅLANDS TRÄDGÅRD

Styrelse 2024

Ordförande

Gunilla Nordberg 070-212 79 25

Vice ordförande

Kent Dahn 072-316 20 82

Sekreterare

Maria Haraldsson 070-338 44 59

Kassör

Solvieg Forsmyr 070-244 63 45

Ledamöter

Mariette Dahn 070-650 05 54

Flingan Gillholm 072-302 31 11

Ann Haraldsson 073-420 50 81

Mats Johansson 070-669 20 65

Gösta Jonsson 070-586 52 96

Per-Inge Lindqvist 070-815 39 10

Gunnar Uppman 070-716 55 98

Ersättare

Ellen Karlsson 076-314 12 86

Lena Olausson 073-027 10 90

Revisorer

Jörgen Fredriksson 070-567 21 16

Anita Karlsson 070-312 07 41

Ersättare

Elsa Johnsson 070-239 53 54

Valberedning

Lotta Fors 070-373 57 07

Stefan Haraldsson 070-264 71 69

Ellen Karlsson 076-314 12 86

Besök Skirös hemsida: www.skiro.se

Webbansvarig: Anna Stenflo
anna@stenflo.se

Redaktör & form: Gunilla Nordberg

Tryck: ÅkessonBerg

SKIRÖNYCKELN kan du välja att läsa på papper (om du meddelar det) eller digitalt, även tidigare nummer.

Gå in på www.skiro.se

REDAKTÖRENS RUTA

I detta blad berättar jag i stora drag om Missionshuset i Millebo. Eftersom det har sålts är det nu den sista frikyrkolokalen i Skiröbygden som försvinner. Huset kommer att stå kvar men blir privatägt. Under 1900-talet fanns det fyra frikyrkobyggnader i socknen. Tänk att man kunde fylla dessa samt Skirö kyrka varje vecka med besökare under gudstjänsttid. Alla drev dessutom någon form av barn- och ungdomsverksamhet och det var väl nästan inte någon unge på den tiden som inte gick i söndagsskola i någon av dessa lokaler. Sedan avfolkningen från landsbygden startade på 1950-talet har dock antalet medlemmar minskat liksom sekulariseringen över lag ökat i vårt land. Ofta glöms frikyrkorna bort när man skriver bygdehistoria. Men jag tror att man inte nog kan värdera den sociala gemenskapen, musiklivet, ungdomsverksamheten, missionsarbetet och all kunskap som dessa har förmedlat. En kulturgärning av Guds nåde kan man säga!

Med önskan om en fin vår!

Gunilla



Medlemsavgiften i SSBF är:

200:-/ enskild 300:-/ familj

Bg. nr: 5623-5930

Swish: 123 065 60 58

Omslagsbild:

Millebo missionshus 8 februari 2024

Foto: Gunilla Nordberg

Nyckeln är ritad av Hasse Bredenberg

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det gäller aktiviteter eller annan verksamhet inom bygdeföreningen? Var vänlig kontakta någon i styrelsen. Material till Skirönyckeln lämnas på papper, usb eller via e-mail: frenillasbod@gmail.com

Millebo Missionshus

Historisk sammanställning av Gunilla Nordberg



Millebo missionshus uppfördes 1890 och har sålts i år. Under dessa år har det hänt mycket med huset. Det har renoverats ett flertal gånger. Det har brunnit och återuppbyggs. Nu går det in i en helt ny fas när det blir en privat bostad.

Svenska Missionsförbundet bildades 1878 och bytte namn till Svenska Missionskyrkan 2003. Samfundet växte fram under den stora folkväckelsen i Sverige under andra halvan av 1800-talet. I väckelsetid bildades många informella och formella föreningar och sällskap för spridning av biblar och litteratur, förkunnelse, evangelisation och mission. Missionsföreningar (senare missionsförsamlingar) arbetade för att församlingen skulle vara de troendes gemenskap. Nattvarden skulle firas med troende deltagare och troende präst! Den enskilde skulle själv få läsa i Bibeln och komma till klarhet i trosfrågor.

Föreningarna beslöt 1878 att gå ihop till ett eget samfund. Syftet var att samordna

- mission i andra länder
- evangelisation i Sverige
- utbildning av pastorer och missionsarbetare

I Skirö bildades Skirö missionsförening 1877 av Carl Gustaf Hemmingsson. Han var född 1821 i Stenberg och dog 1900

i Lillarp Skattegård där han bott med sin familj i tjugosju år.

1890 delades församlingen i två och man byggde ett missionshus i Skirö och ett i Millebo. Det fanns ett stort intresse i bygden och husen byggdes rejäla. 1934 var det dags för den första restaureringen då man även byggde till en köksavdelning.

Den stora renoveringen

1954 gjordes en genomgripande renovering både invändigt och utvändigt. Arbetet började på våren. Entrén flyttades från långsidan till gaveln som vette mot Millebo skola. Här satte man in dubbla ekdörrar som skulle ge ett lugnt och värdigt intryck. Interiört byggde man en ny estrad mot den andra gavelväggen. Den byggdes in under en valvbåge i marmordragning. På var sida om den fanns mindre rum ordnade. Den gamla väggpanelen fick vara kvar och en ny skiva till talarstolen gjordes av furu från de gamla bänkarna i lokalen. Ny kuparmatur sattes upp i taket.

Församlingens pastor Erhard Ensjö var ledare för arbetena och till sin hjälp hade han Erik Hagström och August Fransson som svarade för snickerierna. Målningen utfördes av Br. Höglind i Stenberga och elen drogs av herr Lundström från Virserum. Sågverksägare Verner Sohlberg skötte virkesleveranserna. Olof Carlsén, Skirö hade gjort estradbågen, skivorna, listverket och bokliggaren till estraden. Bänkarna tillverkades av Br. Granlund. Ekdörrarna gjordes av Kvillsfors Träindustri. Medel till renoveringen skänktes av medlemmar och andra intresserade. En mindre summa fanns i kassan och resten fick lånas upp.

Talare vid invigningen var Ragnar Wirsenius, pastor Gustafsson och folkskollärare Eiderbrant. Kretsens sångare under ledning av Hjalmar Magnusson medverkade.

Branden

Den 23 januari 1955 utbröt en förödande brand. Det var ett par förbipasserande damer som uppmärksammade att det brann. Då var klockan 24.15 och de sprang in till skollärare Aron Eiderbrant. Han ringde växelstationen i Sjöarp som i sin tur kunde larma Farstorps brandkår samt uppmärk-

samma ortsbefolkningen som skyndade till missionshuset. I väntan på brandkåren dämpade de närvarande elden genom att bilda vattenkedja från skolgårdens brunn.

När brandbilen kom var läget kritiskt. Det halvmeterdjupa snötäcket på taket började smälta och man förstod att elden gått in i trossbottnarna. Brunnen var snart länsdumpad och då fick man dra vatten från gölen 500 m bort. Det gick dock inte att rädda missionshuset som totalförstördes. Ett urblåst skelett var allt som stod kvar av det nyrenoverade huset. Ortsborna hade lyckats rädda mycket av inventarierna som kunde föras i säkerhet så gott som oskadda. En av de två orglarna blev dock förstörd.

Ett nytt missionshus

Församlingen gav inte upp. Tre dagar efter branden samlades man hos Torsten och Maud Svensson i Björnstorp och fattade ett enhälligt beslut om att återuppföra sitt kära missionshus. Den 1 februari beslöts vid ett nytt sammanträde att påbörja insamlandet av medel. Den kvällen tecknades en summa av 10 000 kr av medlemmarna. Listor började sedan sändas ut till missionsfolk



Foton från Millebo missionshus: Stewe Jonsson

och andra sympatisörer och det dröjde inte länge förrän medel började strömma in. Ritningar till det nya missionshuset utfördes av pastor Ensjö. Nils Schill blev ansvarig byggmästare. Det blev källarutrymme med pann- och vedrum, slöjd- och hobbyrum för ungdomar. Den sammanlagda kostnaden beräknades till 50 000 kr.

I mars 1957 kunde församlingen inviga ett helt nytt missionshus. Men 20 år senare hade befolkningen i Millebo minskat och då återuppgick man i Skirö missionsförsamling. Missionshuset lämnades som gåva till Skirö missionsförsamling med lagfart 1978. Skirö missionshus såldes 2010. På så sätt fick Skirö missionsförsamling fortsätta sin verksamhet i Millebo.

Under 1980-talet gjordes diverse förbättringar. Elvärme installerades, taket målades om och likaså skåp och bänkar i köket. 1988 byggdes källaren om till ungdomslokal. Man drog in vatten och wc sattes in. Mycket ideellt arbete lades ner av Torsten Svensson och Dagny Henriksson med hjälp av en ungdomsgrupp. 2007 målades huset utvändigt och det sista större arbetet var avlopp med infiltration 2017.

Församlingen finns kvar

Idag finns tretton personer kvar i församlingen. De vill gärna fortsätta dela gemenskap och träffas dels i hemmen, dels tillsammans med Ekumeniakyrkan i Kvillsfors som man är ansluten till.

– Vi har även tankar på att hyra kapellet i Skirögården, säger församlingens ordförande Karin Johansson. Hon har varit ordförande sedan 1989 och har tillsammans med sin man Vange varit engagerad i juniörverksamheten från 1970-2007. Sekreterare är deras sonhustru Sara Johansson och sedan många år är Loritz Haag kassör. Församlingsmedlemmarna är även medlemmar i Skirö Sockens Bygdeförening och som ordförande vill jag hälsa er välkomna att fira gudstjänst i Skirögården när ni så önskar.



Skirögårdens kapell

Loritz Haag och Gunnel Sonnerby på den sista auktionen 2022.



Det händer i Skirö 2024

Februari

- 19/2 Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö, g:a affären 15.50-16.00.
23/2 Sophämtning i Skirö.
25/2 kl. 17.00 ÅRSMÖTE i Skirögården SSBF.
Årsmötesförhandlingar. Gunilla visar bilder.

Mars

- 2/3 kl. 18.00 Avslutningsgudstjänst i Millebo Missionshus.
Tack för det som varit! Flera medverkande. Servering.
8/3 Sophämtning i Skirö.
18/3 Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö, g:a affären 15.50-16.00.
21/3 kl. 19.00 Styrelsemöte i Skirögården SSBF.
22/3 Sophämtning i Skirö.
22/3 kl. 19.00 Trivselkväll med Pub i Skirögården

April

- 5/4 Sophämtning i Skirö.
19/4 Sophämtning i Skirö.
22/4 Bokbussen kommer till
Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö, g:a affären 15.50-16.00.
25/4 kl. 19.00 Styrelsemöte i Skirögården SSBF.
30/4 kl. 21.00 Valborgsmässofirande vid Skirö brygga
med majbrasa på en flotte i sjön.
Värsånger och korvgrillning. Arr. SSBF



Maj

- 1/5 kl. 10.00 Gemensam städning av Skirögården
ute och inne. SSBF bjuder på lunch och
kaffe med dopp.
3/5 Sophämtning i Skirö
4/5 - 5/5 VÅRFESTIVAL i Smålands Trädgård
20/5 Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45
Skirö, g:a affären 15.50-16.00.

SMÅLANDS TRÄDGÅRDS
BOULEKLUBB
startar upp för säsongen
vid fint väder redan i april.
Ordinarie tider:
Maj-sept i Skirö
Måndagar och torsdagar
kl. 17.00-19.00
Lördagar
10.00-12.00

VÄLKOMMEN på ÅRSMÖTE i Skirö Sockens Bygdeförening

Datum: 25 februari

Tid: kl. 17.00

Plats: Skirögården



Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Du bjuds på semla och kaffe
Gunilla visar bilder från Skirö

Regler för GROVAVFALL. För hämtning ring kundservice 020-40 43 00.
Observera att hämtningen av grovavfall ska bokas en vecka i förväg samtidigt som du uppger vad det är för typ av grovavfall du vill lämna.

Boka bastun i Facebookgruppen **Vi som badar bastu i Skirögården**
Där ventileras tider och vem som eldar m.m.
Pris: 30 kr. Betala gärna med: swish: 123 065 60 58
Minimum två personer om man skall basta.

ANSLAGSTAVLAN

Trivselkväll med PUB
22 mars kl. 19.00
i SKIRÖGÅRDEN

Vi träffas, trivs och
delar lite byagemenskap



Arr. SSBF

Dags igen för lite omvårdnad av
SKIRÖGÅRDEN
både ute och inne!

Vi tar ett tag och rensar och
städar lite här och där!
Har du möjlighet att hjälpa
oss vore det toppen!

Vi samlas på gården kl. 10.00
ONSDAGEN den 1 MAJ 🌞
och hjälps åt några timmar.
SSBF bjuder på lunch och fika
samt trevlig samvaro såklart.

VÅRESTIVALEN I SMALANDS TRÄDGÅRD

VÄLKOMMEN DEN 4-5 MAJ

AKTIVITETER FRÅN 10.00 TILL 15.00

GÖR UPPTÄCKTER LÅNGS VACKRA VÅGAR: DJUR, NATUR, KULTURHISTORIA, GÅRDSMILJÖER,
HANTVERK, TRÄDGÅRD, BYGGNADSVÅRD, IDROTT, MAT, FIKA OCH MYCKET MER.
UPPLEV, PROVA-PÅ, LÄR NÅGOT NYTT OCH BARA NJUT.

DU HITTAR MER INFO PÅ VÅR HEMSIDA ELLER SOCIALA MEDIER

SMALANDSTRADGARD.COM



FACEBOOK.COM/SMALANDSTRADGARD



INSTAGRAM.COM/VARESTIVALEN