

# SKIRÖNYCKELN

BYGDEBLAD FÖR SKIRÖ SOCKENS BYGDEFÖRENING NR 3 2016



SKIRÖ SMÅLANDS TRÄDGÅRD

# Styrelsen 2016

## Ordförande

Fred Nordberg 0702-457219

## Sekreterare

Per-Inge Lindqvist 0708-153910

## Kassör

Gunilla Nordberg 0702-127925

## Ledamöter

Bjarne Axelsson 0706-762225

Hasse Bredenberg 0702-182049

Jan Ek 0706-221914

Britt-Marie Fucik 0730-672676

## Ersättare

Daniel Karelid 0736-535367

Sonny Svensson 0763-377798

Viktor Sommansson 0723 -372012

## Revisorer

Solvieg Forsmyr 0702-446345

Anita Karlsson 0703-120741

## Ersättare

Jörgen Fredriksson 0705-672116

## Valberedning

Stefan Ek 0703-442308

Daniel Fröjd 0761-688728

Stefan Haraldsson 0702-647169

Besök Skirös hemsida:

**[www.skiro.se](http://www.skiro.se)**

**Webansvarig:** Anna Stenflo

[anna@stenflo.se](mailto:anna@stenflo.se)

**Redaktör & layout:** Gunilla Nordberg

**Tryck:** Vetlanda kommun

Föredrar du att läsa **SKIRÖNYCKELN** på din iPad eller mobil, eller vill du läsa tidigare nummer, gå in på **[www.skiro.se](http://www.skiro.se)** där hittar du även SSBF:s styrelses protokoll.

## REDAKTIONENS RUTA



Så går denna fantastiskt sköna sommar mot sitt slut men fortfarande in i september värmer sensommarsolen oss här i Skirö riktigt ordentligt.

### I detta nummer:

\* Presenterar vi Kennert Jonsson som bott i Skirö hela livet.

\* Läser du om soldat Rask och skräddare Anton i Nyholm.

\* Hittar du Vad som händer i Skirö

\* Berättar Karleric om årets bygdevandring

*Njut av den vackra hösten*

*önskar*

*Gunilla*

## Manusstopp Utkommer

1 mars 10 mars

1 juni 10 juni

1 september 10 september

1 december 10 december

Medlemsavgiften i SSBF är:

200:-/ enskild 300:-/ familj

Omslagsbild:

Kennert Jonsson på Skirö brygga

Foto: Gunilla Nordberg

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det gäller aktiviteter eller annan verksamhet inom bygdeföreningen? Var vänlig kontakta någon i styrelsen.

Material till **SKIRÖNYCKELN** lämnas på papper, usb eller via e-mail: [frenillasbod@telia.com](mailto:frenillasbod@telia.com)

## Grenadjär Nils Peter Rask och skräddare Carl Anton Johansson.

### Lite historia om Nyholm i Millebo

av Gunilla Nordberg



Första gången backstugan Nyholm under Millebo Norregård nämns i kyrkböckerna är 1862. Grenadjären Nils Peter Rask, f. 1831 i Näsby, kommer flyttandes från Näsby med sin fru Stina Lovisa f. 1819 i Skede och deras fyra barn Claes, Johan, Anna och Augusta men de flyttar tillbaka till Näsby redan året därpå och kommer åter igen till Nyholm 1868.

Då bor Carl Anton Johansson och Maria Johansdotter här. De kom som nygifta den 16 december 1864 till Nyholm. Anton är skräddare och född i Järeda 1835. Maria är född 1823 i Godanstorp i Alseda. De lever barnlösa och Maria dör 57 år gammal 1880. Samma år flyttar soldat Rask med fru och äldste sonen, som har epilepsi, till Skede. Deras tre yngsta barn har utvandrat till Nordamerika.

Nu är skräddare Anton helt ensam i Nyholm men 1881 gifter han om sig med Eva Lovisa Petersdotter f. 1839 i Näsby. Eva Lovisa har varit gift med torparen Johan Peter Johansson på Tuppakull under Östra Skirö Mellangård. När hon gifte sig med den 28 år äldre Johan Peter hade hon med sig sin oäkta dotter Amanda i boet och de fick även en gemensam dotter som heter Ellida. Johan Peter blir 65 år och dör 1876. Eva Lovisa försörjer sig som piga i torpet Fält. Gissningsvis är hon lite piga hos Anton också, för hon får en son med honom den 12 september 1881 och de gifter sig den 23 november samma år. Anton blir nu fosterfar till 10 åriga Ellida. Amanda som är 15 år har redan flyttat hemifrån. 1884 får de ytterligare en son med namnet Frans August Sigfrid.

Ellida får en pigplats i Östra Skirö Skattegård när hon är 20 år och sedan tar hon sig Stockholm 1896. Där träffar hon arbetargrabben Gustaf Leonard Mattson och blir med barn och föder en son 1898. Karl Johan tar sig till Stockholm 1899 och Frans August emigrerar till N. Amerika 1902 och då återvänder Karl Johan till föräldrahemmet i Millebo.

Skräddare Anton får tarmvred och dör den 2 december 1904. Sonen Karl Johan arbetar som sågare och 1907 flyttar Ellidas son Haldor Gustaf Alfred, som hunnit bli 9 år, ner till Småland och bor med sin mor och morbror på Nyholm. I 1917 års husförhör har prästen strukit backstuga och skrivit lägenhet för Nyholm och Karl Johan står som ägare så troligtvis har han byggt sig ett nytt hus då, det som finns på platsen idag. 1920 gifter han sig med Helga Alfrida Karlsson f. 1884 i Alseda och hon flyttar in hos honom på Nyholm. 1926 dör skräddare Antons änka Eva Lovisa, 87 år gammal. Karl Johan dör 1947 och hans änka Helga lever till 1959. Haldor Gustaf Alfred arbetar med jordbruket och gifter sig 1948. Han slutar sina dagar 1980 i Bäckseda.

Huset har sedan ägts av snickare Egon Karlsson från Vetlanda och de senaste 30 åren av Ylva Eiderbrant som de första 10 åren hade det tillsammans med sin syster Åsa.

I början av 1970-talet kunde man fortfarande se två grunder här på var sin sida om vägen. Jag funderar på om den ena kanske var en stuga som soldat Rask bodde i med sin familj och den andra skräddare Anton och hans familj. I kyrkboken står båda familjerna skrivna i Nyholm under Millebo Norregård.

# KALENDERN 2016

## September

- 5/9 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30  
11/9 kl. 19.00 Gudstjänst i Millebo missionshus. T. Lavesson  
13/9 Sophämtning i Skirö.  
18/9 kl. 18.00 Gudstjänst i Skirögården . A. Rudvall, M. Palmgren.  
27/9 Sophämtning i Skirö.  
27/9 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00.  
28/9 Skirö-Alseda SPF. Studieresa till Husqvarna Fabriksmuseum o Rudenstams äppleodling

## Oktober

- 3/10 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30  
9/10 kl. 16.00 Musikgudstjänst i Skirö kyrka med VOX MAGICA, C. Rudvall, C. Esselgren  
11/10 Sophämtning i Skirö.  
16/10 kl. 11.00 Gudstjänst i Millebo missionshus. T. Lavesson  
19/10 kl. 15.00 Musikcafé i Skirögården. Gunilla o Johan Sigvardsson Arr: Skirö-Alseda SPF  
25/10 Sophämtning i Skirö.  
26/10 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00.  
30/10 kl. 16.00 Mässa i Skirögården. A. Rudvall och M. Palmgren  
31/10 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30

Årets metartävling gick av stapeln den 9:e juli. Vackert väder bidrog säkert till den goda uppslutningen. 31 personer tävlade om poängen där man får 10 p/ fisk och 1 p/gram av fiskens vikt. Vange Johansson kom på första plats med 1066p, tvåa blev Elin Axelsson med 580p, trea Ella Axelsson 387p, fyra William Axelsson 350p och femte plats gick till Daniel Stenflo med 326p. Att meta är en härlig aktivitet för både yngre och äldre. Tack Stig för hjälp med grillen!



# KALENDERN 2016

## November

- 5/11 kl. 19.00 Alla helgons dag. Tacksägelsegudstjänst till de avlidnas minne i Skirö kyrka.  
A. Rudvall och M. Palmgren
- 5/11 kl. 18.00 Smålands kulturfestival på Wallby säteri. The Rollin' Phones 30-årsjubilerar tillsammans med Jazz på svenska á la Jan Johansson, Bernsteins West Side Story med mera. Förbokas!
- 6/11 kl. 19.00 Gudstjänst i Millebo missionshus. T. Lavesson
- 8/11 Sophämtning i Skirö
- 16/11 kl. 15.00 i Skirögården. Förhistorisk resa i våra bygder. Mikaela Söderberg. Arr: SPF
- 20/11 kl. 16.00 Gudstjänst i Skirögården. C. Rudvall, C. Esselgren
- 21/11 Sophämtning i Skirö
- 27/11 kl. 17.00 Granen tänds i Skirö centrum. SSBF bjuder på glögg och pepparkakor vid bryggan.
- 26/11 kl. 18.00 Missionsauktion i Millebo missionhus. Auktionist Lars Brihal I
- 28/11 Growsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00
- 28/11 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30

## December

- 7/12 kl. 13.00 i Skirögården. Skirö-Alseda SPF:s JULFEST
- 10/12 Skirö AIK:s JULFEST i Skirögården. Tid meddelas på SAIK:s hemsida.

\*\*\*\*\*  
SSBF har genom Hasse B. kontakt med en grupp som spelar Argentinsk musik. Det blir troligtvis en PUB-kväll i Skirögården under hösten med dem. Datum kommer att meddelas senare.

### Smålands Trädgårds Bouleklubb

**Måndagar**  
**Boule träning**  
Maj-sept i Skirö  
kl. 17.00-19.00  
Okt-april i Vetlanda  
kl. 16.00-18.00

**Torsdagar**  
**Boule Skytteträning**  
Maj-sept i Skirö  
kl. 17.00

**Lördagar**  
**Boule träning**  
Maj-sept i Skirö  
kl. 10.00-12.00



Traditionsenligt tänder  
vi Skirös gran den första  
Advent vid bryggan i  
SKIRÖ CENTRUM.

**Söndagen den**  
**27 november**  
**Tid: 17.00**

Du bjuds på  
glögg och pepparkakor



### Bada bastu

Du som vill bada bastu  
kan boka när det passar dig  
Pris: 30:-/person  
Ring, sms:a eller maila:  
frenillasbod@telia.com  
070-2127925 och kolla om det är ledigt.

# Lär känna våra bybor!

I denna serie presenterar vi någon som bor eller har bott i Skirö

**Kennert Jonsson är både född, uppväxt och bor i Skirö nu.**

**av Gunilla Nordberg.**



Det är den 5:e september och jag är på väg ner mot Skirö centrum. På bryggan sitter Kennert Jonsson som jag egentligen hade ärende hem till, eftersom jag hade tänkt fråga om jag fick intervjua honom lite om hans liv i Skirö. Det är ett underbart sensommarväder och jag får ta några bilder på Kennert där han sitter och filosoferar på bryggan. Var är du född Kennert undrar jag. Han börjar då att berätta på sin genuina småländska dialekt, som påminner mig om min barndom, om min farfar och tanter och farbröder som fanns här då och hade denna härliga dialekt. Jo han är född på Strömsberg 1944 men var bara ett år när de flyttade till Solhem som August Berg byggde 1932.

Kennerts pappa Martin Jonsson var född 1913 i Alphyddan på vägen mot Virserum. Vägen hade en annan sträckning där förr och när man gjorde ny väg revs Alphyddan. Kennerts farfar var född i Edshult 1883 och gifte sig den 17 augusti 1912 med Maria Charlotta Lindqvist från Virserum och 1913 kom de till Skirö och bosatte sig i Alphyddan den 28 november. Där föddes så Kennerts pappa Martin den 11 december. Hans mamma hette Vivi och var född Lundström i Alseda 1916.

Farfar blev änkekman 1933 och de sista åren av sitt liv bodde han hos oss i Solhem säger Kennert. Farfar hade ett fickur som han hängt upp på väggen. Den där klockan ska du ha när jag inte finns, brukade han säga. Detta var märkliga ord för lille Kennert. En kväll säger han till Kennert, som då är sex år. Du kan ta ner klockan nu. Sedan dog farfar på natten den 29 april 1950.



Jack Mamma Vivi Kennert Pappa Martin och Harald



Farfars klocka

I Solhem växte Kennert upp med sina bröder Harald, Jack och Bernt. Nästan alla som var lärare i Skirö på 1950-talet har Kennert blivit undervisad av. Han började första klass i Millebo skola för Maj-Lis Arvidsson. 2:a klass i Skirö skola för Karin Felander och 3-4:e klass för Nils Göteling och Maja Egberg, 5-6:e klass för Aron Eiderbrant och till sist 7:an för Kajsa Claesson i Nye.

Sitt första jobb fick han som springpojke på Karl Holms möbelfabrik i Virserum. De tillverkade bäddsoffor och fanns där Konsumbutiken är nu. Sen blev det militärtjänst på T2 i Hässleholm. När han muckat kom han hem till Skirö igen och fick plats på AB Bröderna Carlséns stolfabrik. Där blev Kennert trogen sin plats ända till pensionen 2009. Brukade du cykla dit då frågar jag. Jo det gjorde jag ibland. Jag köpte en alldeles ny fin cykel och för att jag ville vara rädd om den ställde jag den inte på parkeringen, utan vid bäcken som rinner vid fabriken. En dag kom det ändå en lastbil och backade på cykeln så den blir helt förstörd.

1966 var Kennert på Virserums festplats Kärringryggen. Där mötte han Margit och de blev ett par. Margit kom från Heda i Kronobergs län och de gifte sig i Granhults kyrka. De bodde först i det gamla statarbostället på Gölberga gård. Kennert drar sig till minnes att han hade en klasskamrat vars far varit ladugårdskarlar på Gölberga en gång i tiden och förmodligen bott i det huset. Sedan blev det en tid i Loaklevsbacken innan de 1982 flyttade till Solgläntan eller Skirövägen 21 som det heter idag.

Margit är kokerska och har arbetat på förskolan i Skirö ända sedan det byggdes.

Kennert och Margit har två flickor. Annika f. 1971 bor i Upplands Väsby och har två pojkar. Karolis 8 år och Linus 2 år. Den yngre dottern Åsa f. 1974 bor i Holsby och har också två pojkar. Jesper 17 år och Christoffer 15 år.

Fiske är ett stort intresse för Kennert. I många år har han varit med och arrangerat fisketävlingar i Skirö. Boule är något annat som han brinner för. Han är ordförande i Smålands Trädgårds Bouleklubb och gläds åt att det är fler och fler som spelar. Många är sommargäster och det är blandade nationaliteter på medlemmarna.

Kennert och Margit sitter ofta vid sitt köksbord och läser, löser korsord eller lägger patiens. Inga iPhones eller paddor här ännu om inte dottern kommer hem och visar oss lite bilder ibland säger Kennert.

På Solgläntan har de bott i många år nu och trivs så gott med livet i Skirö och den fina utsikten ner över Skirösjöns vatten.



Klassfoto från Skirö skola. Kennert står trea från vänster. Lärare: Maja Egberg

# ANSLAGSTAVLAN



Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om bildande av

## **Naturreservatet Sundsängen.**

De lämnar tillfälle att **yttra sig senast den 1 nov. 2016.** Bygdeföreningen har fått förslaget tillsänt per post men det går även att hitta på Länsstyrelsens webbplats/Djurnatur/Skyddad natur/Naturreservat.

SSBF:s styrelse tycker att det är ett mycket bra förslag och kommer att meddela Länsstyrelsen detta. Vi ser fram emot att det blir ett beslut tagit att Sundsängen blir Naturreservat och ser det som ett glädjande bevis på att naturen i Skirö är värd att skyddas.

## **Rapport från bygdevandringen i Skirö av Karleric Eiderbrant.**

Årets bygdevandring var förlagd till Östra Skirö. Samling skedde på Ekbackens festplats, där Eiert Isaksson, som varit med från det festplatsen anlades i slutet på 1950-talet, berättade om alla trevliga fester och förnämliga dansband som förnöjt besökarna. Han påtalade det stora ideella arbete, som lagts ned av medlemmarna i Skirö AIK, vilket har gjort det möjligt att denna vackra festplats med utsikt över Skirösjön ännu är fylld av aktiviteter.

På väg till festplatsen passerades Skirö Östra Mellangård. Per-Anders Olausson berättade dess historia och visade på äldre kartor hur ägo gränser gått i det forna Östra Skirö. Innan vandringen fortsatte ned till Övrasjön och den unika äppellunden vid sjön, gav Daniel Karelid en exposé över Östra Skirös omfattning i gångna tider och till idag. Vid Bäckagårdarna, som förr var en enda stor gård, redogjorde Lars Gustafsson och Anita Karlsson för den omfattande bebyggelse, som varit kring Bäckagårdarna. Namnet har gårdarna fått av att det rinner en bäck mellan Övrasjön och Skirösjön. Nivåskillnaden är 11 meter mellan sjöarna, vilket gett upphov till minst ett par kvarnar och en möbelfabrik, som utnyttjat vattenkraften. Skirös dricksvatten tas från Övrasjön och på gården finns ett vattenverk, som kommunen byggt. Ett av husen på gårdarna är byggt 1810 av Skirös berömdaprostinna Ulrika Oxelgren Norlin. AB Carlsén & Söners Stolfabrik, uppförd 1908, som tillverkat framförallt stolar av högkvalitet, förevisades av f.d produktionschefen Jonas Sommansson. En stol av alla modeller, som tillverkats under de gångna 100 åren, som fabriken varit i drift har bevarats. Kennert Jonsson, som arbetat årtionden vid fabriken gav också minnesbilder från arbetet och nämnde bl.a om bildhuggare Anton Hellquist, som arbetat vid fabriken 50 år. Fabriken har ofta fått specialbeställningar av stolar. Nu finns "Skiröstolar" på många institutioner i landet, bl. a. i riksdagshuset. Till detta har också möbelformgivaren, professor Åke Axelsson bidragit, som drev fabriken på 1990-talet. Fabriken är nu uppköpt och tillverkningen flyttad. Vandringen avslutades med ett besök vid Frenillas bod, där kaffe intogs av de 40 vandrarna. Karleric Eiderbrant ledde dagens vandring.

Nu behövs det lite  
**HÖSTSTÄDNING**  
i vår fina Skirögård!  
Vi hjälps åt så går det fort och lätt.  
**Lördagen den 8 okt.**  
**kl. 10.00-14.00**

Tag med en fikakorg  
så får vi lite fin  
gemenskap också!

